

Onderdak geven aan grote vragen van het leven





Vrijzinnigheid is nodig om
de multiculturele samenleving
leefbaar te houden
en interessant te maken.

Meerten ter Borg

De Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten geeft op
eigen wijze onderdak aan grote
vragen van het leven.



*Religie is niet
zozeer zingeving of
spiritualiteit,
als wel documentatie
van zinvol leven,
die gebruik maakt van
de ervaringen van
eeuwen en daarmee
in contact wil blijven.
Het geloven geeft te
denken en dat denken
zal redelijk moeten zijn.*

*Dr. Arne Jonges
in de VVP-uitgave 'Redelijk geloven'*

Deze folder wil u laten kennismaken met de vrijzinnige mentaliteit en laat zien waar de VVP als belangenorganisatie van oudsher en in de toekomst voor wil staan.

Soms voelen we ons thuis bij onderstaande woorden van de dichter Rilke: *'Ik vraag u geduld te hebben met de onopgeloste vragen in uw hart en te proberen de vragen zelf lief te hebben. Zoek niet naar antwoorden die niet gegeven kunnen worden, want antwoorden zijn het leven niet. Het gaat er om te leven. Leef de vragen. Misschien leeft u geleidelijk aan zonder het te merken in uw antwoord'.*

En we buurten graag bij andere gedachten, zoals prof. dr. Peter Nissen zegt: *'Vrijzinnigen zijn doordrongen van de voorlopigheid van de eigen wijsheid en van het besef dat er ook andere opvattingen mogelijk zijn, en dat in die andere opvattingen wellicht ook veel redelijkheid te vinden is'.*

Grote vragen van het leven komen ook op ons toe in ontmoetingen en door allerlei kunstuitingen: een film kan veel losmaken en aanleiding zijn tot gesprekken. Een toneelstuk brengt vragen dichtbij, kan gedachten helpen ordenen en herkenning opleveren.

Vaste waarden en openheid voor de waarden van anderen



‘Enerzijds koesteren de vrijzinnigen vaste waarden, maar anderzijds zijn zij ook bereid die eigen waarden te relativieren en de zinvolheid van andere vormen van zingeving te accepteren.

Openheid voor de waarden van anderen, zo is mijn overtuiging, staat niet het geloof in het belang van de eigen waarden in de weg. Vrijzinnigen nemen een open, kritische houding aan ten aanzien van de traditie waarin zij staan, zonder die traditie los te willen laten, en zij paren die kritische houding ten aanzien van de eigen traditie met tolerantie ten aanzien van andermans traditie.

Ook hier geldt weer: de twee ontmoeten elkaar in het midden. Want wie de religie van de bescheidenheid aanhangt of de spagaat van de vrijzinnigheid wil uithouden, is doordrongen van de voorlopigheid van de eigen wijsheid en van het besef dat er ook andere opvattingen mogelijk zijn, en dat in die andere opvattingen wellicht ook veel redelijkheid te vinden is.’

Citaat Peter Nissen, Volzin lezing



*Geloof
heb je niet,
daar ben je
naar op zoek.*

Arne Jonges

Wie zijn wij?
Waar staan we voor?
Wat geloven wij?
Wat doen wij?

De Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten (VVP) staat al
een eeuw lang voor het
vrijzinnige geluid binnen de
Protestantse Kerk, voorheen de
Nederlandse Hervormde Kerk.

Zij wil zich hard maken voor
een geloof dat iedereen op zijn
of haar eigen manier onder
woorden mag brengen.
Geen geloof dat vastgelegd is
in dogma's en geloofs-
voorschriften, maar een geloof
dat dicht ligt bij datgene
wat mensen ervaren.

Waar staan we voor? Wat geloven we?

De VVP staat voor een vrij en ondogmatisch geloof. Dat komt er op neer dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil. Wij houden er niet van dat het geloof wordt opgelegd omdat het geloof daar te persoonlijk voor is.

Ook kijken wij kritisch naar geloofsverhalen. Wij nemen niet alles voor waar aan, maar toetsen het aan onze eigen ervaringen en aan wetenschappelijke ontdekkingen.

Geloofsverhalen zijn geen beschrijvingen van historische gebeurtenissen en er zitten werelden van interpretaties tussen toen en nu. Maar wat wel overeind blijft staan is de kern van het geheel: dat geloven te maken heeft met de praktijk. Liefde als leidraad. Dat de Bijbel en geloofsverhalen ons handvatten bieden om op een goede manier samen te leven met anderen. Dat we in het geloof inspiratie vinden om de wereld tegemoet te treden, ieder op zijn of haar eigen manier.

De VVP wortelt in de christelijke traditie. De Bijbel, Jezus, de kerkdienst. Het zijn allemaal zaken waar vrijzinnigen inspiratie uithalen. Daarnaast hebben vrijzinnigen een open blik naar buiten toe: ook door opvattingen uit andere religies en ideeën uit de samenleving laten zij zich inspireren.

Veilig en welkom

Centraal in het geloof van vrijzinnigen staat de (mede)mens. Wij leven samen met elkaar op aarde en het geloof geeft ons handreikingen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Vrijzinnigen geloven dat de boodschap van Jezus er op was gericht om een samenleving te creëren waarin iedereen zich veilig en welkom voelt.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat geloofsopvattingen niet vaststaan. Het geloof is iets dat ervaren kan worden – steeds weer en ook steeds op een andere manier. Met z'n allen proberen we deze ervaringen onder woorden te brengen, wetende dat ervaringen kunnen veranderen.

Samen met anderen

De VVP is niet de enige vrijzinnig-protestantse organisatie. Wij zijn dus niet uniek. Wel uniek is onze plaats binnen de Protestantse Kerk. Dat weerhoudt ons er echter niet van om ook onze blik buiten de kerkmuren te laten gaan. De VVP staat in goed contact met andere vrijzinnige organisaties zoals de Vrijzinnigen Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en het Apostolisch Genootschap.

Zelfstandig

We zijn er van overtuigd dat we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. Daar komt bij dat de verschillende vrijzinnige organisaties veel op elkaar lijken; dan is samenwerking alleen maar logisch. Toch blijven de organisaties zelfstandig omdat ieder zijn eigen kenmerken en eigen geschiedenis heeft. Die willen we koesteren voor zover ze een goede samenwerking niet in de weg staan.

Wat doen wij?

Zoals het geloof meerdere gezichten kent, zo kent het geloof ook verschillende vormen. Dat is terug te zien in de activiteiten van de VVP. Zij organiseert studie- en ontmoetingsdagen, verzorgt vrijzinnige publicaties, biedt informatie aan via internet en creëert netwerken voor vrijzinnigen van geest.

Vrijzinnig Perspectief

Met het programma-aanbod van het project Vrijzinnig Perspectief hoopt de landelijke organisatie voeding te geven en onderdak te bieden aan mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun persoonlijk leven. Via het landelijk bureau worden toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, maaltijdvieringen, lezingen en verhalen, waarin belangrijke maatschappelijke en religieuze onderwerpen verbonden worden met persoonlijke elementen, georganiseerd in plaatselijke verenigingen. Het programma is te vinden op de website.

Onze geschiedenis

Het vrijzinnig protestantisme heeft oude papieren. Al in de 19e eeuw ontstonden er binnen de Hervormde Kerk verenigingen die zich inzetten voor een christelijk geloof dat Verlichtingsdenken en nieuwe ontdekkingen van de wetenschap omarmt. Aan het begin van de 20e eeuw resulteerde dat in de oprichting van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (VVH).

De eerste jaren van de vereniging draaiden om het verstevigen van de positie van vrijzinnigen binnen de kerk en daarnaast het uitdragen van het vrijzinnige gedachtegoed: vrij en ondogmatisch geloven. Zo wordt de VVH een belangrijke gesprekspartner binnen de kerk en zorgt zij er voor dat de ruimte voor andere manieren van geloven blijft bestaan.

Toen de Hervormde Kerk in 2004 opging in de Protestantse Kerk, ging de VVH mee en doopte ze haar naam om in de VVP. Sinds die tijd wil de VVP het vrijzinnige geluid binnen de Protestantse Kerk laten klinken.

Organisatie

De VVP is een landelijke organisatie met verspreid over het land zelfstandige provinciale en plaatselijke verenigingen.

De VVP Nederland heeft een bestuur en ondersteunend personeel en werkt voornamelijk op landelijk niveau. Zij levert ook ondersteuning aan de provinciale en plaatselijke verenigingen om op eigen wijze aan 'vrijzinnig zijn' gestalte te geven.

Wilt u meer informatie over de VVP, lid worden, ons tijdschrift ontvangen of in contact treden met vrijzinnigen in uw omgeving? Neem dan contact met ons op of vul de kaart in, die u vindt in dit boekje.



‘Ik vraag u geduld te hebben met de onopgeloste vragen in uw hart en te proberen de vragen zelf lief te hebben. Zoek niet naar antwoorden die niet gegeven kunnen worden, want antwoorden zijn het leven niet. Het gaat er om te leven. Leef de vragen. Misschien leeft u geleidelijkaan zonder het te merken in uw antwoord’

R.M.Rilke: Briefe an einen jungen Dichter



Hoop en verantwoordelijkheid

*Misschien dat
hoop ons bindt en
oproept tot
verantwoordelijkheid.
Daarom worden de
woorden van
vrijheidsstrijder,
schrijver en president
Vaclav Havel
veel geciteerd.*

*Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.*

*Hoop
is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.*

*Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.*

*Hoop
is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.*

*Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.*

*Hoop
is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.*



*‘Mensen zoeken naar
nieuwe bezielde verbanden,
naar nieuwe vormen
van verbondenheid
en naar nieuwe rituelen.
Het is believing without
belonging’*

Prof. dr. Joep de Hart

*‘De houding dat er ook
altijd ruimte is voor
opvattingen van anderen
maakt dat de vrijzinnigheid
altijd een zekere
bescheidenheid heeft...’*

prof. dr. Joop van den Berg

Heeft u belangstelling voor
het gedachtegoed van de VVP
of wilt u er anderen
kennis mee laten maken?
Bezoek onze website vrijzinnig.nl
of stuur een kaartje

Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten

Postadres
Postbus 8094
3503 RB Utrecht

Telefoon
030 - 8801497

Internet
info@vrijzinnig.nl
www.vrijzinnig.nl
Facebook: [vrijzinnigprotestants](https://www.facebook.com/vrijzinnigprotestants)
Twitter: [vrijzinnigPKN](https://twitter.com/vrijzinnigPKN)

Vormgeving en illustraties
Studio Corina van Riel

Drukwerk
Pantheon Drukkers





Vrijzinnigheid is nodig om
de multiculturele samenleving
leefbaar te houden
en interessant te maken.

Meerten ter Borg

Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten

Postadres
Postbus 8094
3503 RB Utrecht

Telefoon
030 - 8801497

Internet
info@vrijzinnig.nl
www.vrijzinnig.nl

Vormgeving en illustraties
Studio Corina van Riel

Drukwerk
Pantheon Drukkers



*Geloof
heb je niet,
daar ben je
naar op zoek*

Arne Jonges



*De grote vragen
van het leven
moeten ergens
onderdak krijgen*

Etry Hillesum, schrijfster



*Zoek niet naar
antwoorden die niet gegeven
kunnen worden,
want antwoorden zijn
het leven niet.*

R.M. Rilke: Briefe an einen jungen Dichter



*Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het
kans van slagen heeft.*

Havel

VVP POSTBUS 8094 3503 RB UTRECHT WWW.VRIJZINNIG.NL



Four horizontal lines for an address or message.



VVP POSTBUS 8094 3503 RB UTRECHT WWW.VRIJZINNIG.NL



Four horizontal lines for an address or message.



Onderdak
geven aan
grote vragen
van het
leven



Graag ontvang ik informatie over:

- Lidmaatschap
- Kwartaalblad Vrijzinnig
- Nieuwsbrief
- Andere uitgaven



Afzender _____

Naam _____

Adres _____

Postcode en plaats _____

Telefoon _____

E-mailadres _____

**Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten**

Postbus 8094
3503 RB Utrecht



VVP POSTBUS 8094 3503 RB UTRECHT WWW.VRIJZINNIG.NL



Four horizontal lines for an address or message.

